

ASSISI-NYT
Majretræte i fodsporene på Frans og Klara
med særlig fordybelse i Maria
30. april – 8. maj 2019 (8 dage)



Assisi som den gyldne by i forsommerens smukke pragt.

Assisi, d. 2. januar 2019

Kære Assisi-venner.

Allerførst ønsker jeg et velsignet nytår.

I smukt, solrigt højtryksvejr her på den anden dag i det nye år har jeg vendt opmærksomheden på det nye års muligheder for samvær i **"the Spirit of Assisi"**. I november måned lanceredes på Assisi Missions hjemmeside den højst sandsynligt eneste retræte i Assisi i 2019, som jeg tilbyder, nemlig den **8 dages majretræte i tiden fra 30. april til 8. maj 2019**.

Har du en længsel efter og mulighed for at fordybe dig i Assisi i forårets skønhed, vil det være en god idé med tilmelding senest 15. januar 2019 for at opnå sikkerhed for den billige gruppe-flybillet med SAS. Du kan også tilmelde dig senere, men prisen kan ikke garanteres, ligesom CEFID kan være fuldboget, jo nærmere vi kommer rejseperioden.

Når jeg tænker på maj måned, er det med glæde og taknemmelighed over, at det også i år er muligt at tilbyde en retræte på det skønne CEFID i Assisi i den måske allersmukkeste tid i

naturen, hvor den er i gang med endnu en udfoldelse af al sin skønhed med saftigt grønne farver og mangefarvede blomster overalt. Valmuen – den blomst, som om nogen forbindes med Frans – vil begynde sin blomstring overalt i dalen og omkring Assisi, så det nogle steder ligner et rød-grønt tæppe, som Gud har velsignet hele landskabet med. På toppen af Monte Subasio, Assisis hellige bjerg, er der et rigt naturliv med grønt, tusinder af bjergblomster og mangefarvede sommerfugle. På Eremo delle Carceri (hulerne, hvor Frans og de nærmeste brødre ofte trak sig tilbage i indre fordybelse) er naturen præget af sin store skønhed med blomster i skovbunden, blomstrende buske op ad bjergsiderne og mange forskelligartede grønne træer, der folder sine blade ud.

Maj måned, som er Marias måned i den franciskanske mystik og i den katolske kirke, er dybt præget af den uendeligt smukke strøm, som i mystikken kaldes Marias og Jesu Hellige Hjerter eller Guds nådefulde kærlighed, der som en favnende, forløsende, healende og believeende kærlighed åbner nye dybder i hjertecentret. Der åbenbares i Assisi-gralen i disse år dybere niveauer af den gyldne strøm, som Kristi ekstatiske, glædesfyldte kærlighed, den røde strøm, som den dybe frekvens af Kristi medfølelse kærlighed, samt de kærlighedsfyldte og healende strømme af Marias og Jesu Hellige hjerter. Dermed er *"the Spirit of Assisi"* i en smuk balance mellem at favne, åbne, forvandle, heale og formidle det indre liv. Det er som om, at Jesus og Maria, Frans og Klara smelter sammen, og det opleves som en både meget dyb og meget blid healing af alle riger.

Programmet for den 8 dages retræte vil veksle mellem fortælling om Frans' og Klaras liv, om Maria, om Franciskanerordenen, m.v. med fordybelse på CEFID, på Assisis helligsteder og i naturen. Vi vil besøge Sacro Convento, Franciskanerordenens ellers lukkede moderkloster ved Frans' grav, med en altid meget inderlig og smuk meditation i "Capella della Pace" samt deltage i den uendeligt smukke og kraftfulde søndagshøjmesse i Basilica di San Francesco. Endvidere vil vi deltage i vespers (aftensang) sammen med Klarisserne, der synger som engle og med brødrene i San Damiano, ligesom vi forbyder os på alle de helligsteder i Assisi, hvor Frans og Klara har sat deres særlige aftryk. Hver dag mediterer vi til smuk musik og overgiver os dybere og dybere til Marias og Jesu Hellige Hjerter i *"The Spirit of Assisi"*.

I det forårsprægede majvejr vil vi opholde os meget i naturen, og en dag tilbringer vi omkring **Eremo delle Carceri** (hulerne hvor Frans og hans nærmeste brødre trak sig tilbage i bøn, meditation og faste) og på toppen af Assisis hellige bjerg, **Monte Subasio**. Begge steder er velsignet af en uendeligt smuk og kraftfuld indstrømning af healende og believeende Helligånd, som vi åbner os for, også via en Helligånds-healing på toppen af bjerget. En tidlig morgen begiver vi os ud på en pilgrimsvandring i fodsporene på Frans i smuk natur fra Assisi til Rivortorto. På vor vandring i stilhed vil vi forbinde os med naturens Helligånd, og i det ellers lukkede kloster i Rivortorto, hvor Frans boede i 3 år med sine første brødre, og som således kaldes "Franciskanerordenens Betlehem eller vugge", vil vi fordybe os i Frans' liv her og i Pater Mizzis virke i fodsporene på Frans på dette vigtige helligsted.

Endvidere vil på en heldagstur drage til Rieti-dalen i Lazio nordøst for Rom. Rieti-dalen kaldes i Italien "Den hellige Dal", efter at Frans flere gange i sit liv opholdt sig i grotter i bjergene, der omkranser den store, frodige højslette. I Greccio genopførte han julenat 1223 som den første i historien Jesu fødsel, og han skabte dermed det levende krybbespil og Betlehemsscenen. I Fonte Colombo havde Frans i en grotte dyb kommunikation med Jesus,

som i 1223 gav Frans den endelige regel for den orden af tiggermunke, som fra 1209 blomstrede op omkring ham. I La Foresta udvirkede den på det tidspunkt syge og meget svækkede Frans et af sine mange mirakler, og stedet er i dag præget af en uendeligt smuk, Maria- og Helligåndsindstrømning, som bliver den healende afslutning på vor fordybelse i Rieti-dalen.

Gruppen kommer til at bo på det meget smukke, fredfyldte franciskanske kloster/center i hjertet af Assisi, CEFID, som Pater Mizzi stiftede og virkede i gennem en årrække, og hvor vi begge boede. I dag viderefører Ordenen v/Padre Silvestro Bejan OFM Conv. den økumeniske og interreligiøse dialogmission på CEFID, og vi vil således have mulighed for at fordybe os i Pater Mizzis og Ordenens fortsatte arbejde for menneskehedens enhed via interreligiøs dialog. Centeret råder over en stor terrasse med panoramaudsigt over dalen og bjergene, meget smukke fælleslokaler som mødelokale og kapel, som også kan benyttes til egne meditationer. Endvidere er der et lille, men veludstyret køkken, hvor deltagerne kan lave egen mad, hvis ønsket. Indkvarteringen sker i gode franciskanske enkeltværelser og evt. to dobbeltværelser – alle med privat bad.

Retræten er velegnet for alle åndeligt søgende mennesker – både nye kursusedtagere, der ikke kender Assisi fra tidligere ophold, samt også de af jer, der har været i Assisi på et eller flere tidligere kurser, især hvis du har et ønske om et ophold i Frans' og Klaras hellige by i forsommerens skønhed med en dybere levendegørelse af *"the Spirit of Assisi"* fyldt af den favnende, omsluttende og healende kærlighed.

Invitationen og programmet for retræten med flere oplysninger kan åbnes på **ASSISI MISSION's** hjemmeside www.assisimission.net, under menupunktet "Kurser og retræter" og "Kurser i Assisi".

Invitationen kan også åbnes [ved at klikke her ...](#)

Programmet kan åbnes [ved at klikke her ...](#)

Du er naturligvis velkommen til at sende denne mail videre i dit netværk, hvis du kender nogle, som har en længsel efter Assisi, og som kunne have glæde af en sådan retræte i den frodige forårsmåned.

Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi

Bente

ASSISI MISSION – v/Bente Wolf - Via Fortini 7 - I-06081 Assisi (PG) - Italy
tel. +39 075 8155 278 - e-mail: bente@assisimission.net
web: <http://www.assisimission.net> - fb: <http://www.facebook.com/assisi.mission>